

VERSCIJNT WEKELIJKS

Bobo

NR. 34 - 19-25 AUGUSTUS 1972
losse nummers 70 cent

**deze week
EXTRA
dieren uit de
dierentuin**



Er zijn vier vissen in de tekening verstopt. Zoek je ze even op?

Met een stokje en een touwtje
en de tuinkabouter Daan
is Bobo op een zondagmorgen
vroeg uit hengelen gegaan.

voorleesblad voor peuters en kleuters



Bobo

Krabbel

Boemsi

Mama

Papa

Oma

Tsjoek- Tsjoek

Bobo Konijn en zijn



1. Bobo heeft met mama boodschappen gedaan. Als ze in de straat lopen, ziet hij de bus aankomen. „Vlug mama, anders missen we hem nog!” roept Bobo. Mama en Bobo rennen hard de straat uit.



2. Als Bobo en mama eindelijk bij de bushalte angekommen zijn, rijdt de bus weg. „Oh, nu hebben we hem net gemist!” zucht Bobo. „Niets aan te doen,” zegt mama.



3. „De volgende bus gaat over een uur,” zegt mama. „Zullen we dan naar huis lopen?” vraagt Bobo. „Nee,” zegt mama lachend. „Ik weet iets veel leukers, we gaan fijn samen iets lekkers eten.”



4. „Hoi, hoi!” roept Bobo blij. Hij begint heel hard te lopen. „Ik kan je bijna niet bijhouden,” zegt mama lachend. Als ze het eethuisje binnenlopen, zegt mama: „Kijk eens, Bobo, ze hebben een heleboel wortels, wat zullen we smullen!” „Tjeempie, ik heb nog nooit zoveel wortels gezien,” zegt Bobo lachend.



5. Je weet toch wel dat konijnen dol op wortels zijn? Als Bobo en mama aan tafel gaan zitten, komt er meteen een ober naar hen toe. „Wat wilt u eten?” vraagt hij. „De lekkere wortels die daar liggen,” zegt mama. „Het spijt me,” zegt de ober. „Maar de wortels zijn uitverkocht.” „Oh, wat jammer,” zucht Bobo.



Tante Pieta-Secuur

Oom Slokop

Tante Deur-Dicht

Lees-Voor

vrolijke familie



6. Maar voordat mama iets anders kan bestellen, springt Bobo op en roept: „Kijk eens mama, die stapel wortels beweegt!” Mama kijkt verbaasd. „Dat kan toch niet, Bobo!” zegt ze. „Ja, kijk dan!” zegt hij nog eens. En ja hoor, de schaal vol wortels beweegt! Er vallen zelfs wat wortels op de grond. Gek, hè?



7. Opeens zien Bobo en mama een paar handen te voorschijn komen, die een mes en vork vasthouden. „Nou,” zegt Bobo. „Die houdt ook vast veel van wortels!” „Ja,” zegt de ober. „Dat is onze beste klant, hij komt iedere dag en iedere dag eet hij zo’n grote schaal wortels op!” „Hoe is het mogelijk!” zegt mama.



8. Weet jij al wie de beste klant van de ober is? Kijk maar goed! „Het is oom Slokop!” roept Bobo. Als de gulzige oom Slokop Bobo ziet, begint hij te lachen. „Ha, die Bobo!” roept hij. „Ik ben jarig, en daarom eet ik hier,” zegt hij. „Kom met mama bij mij zitten, dan krijgen jullie ook wat!”



9. Als Bobo en mama even later aan tafel met oom Slokop zitten te eten, zegt mama: „Dank u wel, oom Slokop. We vinden het heel erg aardig van u!” Mama Konijn heeft voor allemaal ook nog een glaasje limonade gekocht, en zo vieren ze gezellig met z’n drieën de verjaardag van die gulzige, maar lieve, oom Slokop!

Simmie het olifantje met de lange slurf



1. Als Simmie en Rongrong op een dag thuiskomen, hangt er een bordje aan het huis waarop staat: BLIJF AF. „Wat is dat? Waarom mogen wij niet meer in ons eigen huis?” vraagt Rongrong aan Simmie Suiker.



2. „Ik weet het niet,” zegt Simmie. Rongrong loopt naar de deur om het eens van dichtbij te bekijken. Pats, pets! Rongrong krijgt allemaal water in zijn snuit! „Dat is mij nog nooit gebeurd!” roept hij.



3. Dan zien ze wie er in hun huisje zit. Het is ondeugende Hansje! „Ik blijf hier!” roept hij. Intussen vult Simmie zijn slurf met water!



4. Dan spuit hij met zijn slurf naar Hansje. Die is net op tijd binnen en lacht Simmie uit. Oei, nu begint Rongrong boos te worden!



5. „Je kan me toch niet pakken!” roept Hansje lachend. Simmie wordt ook boos en hij duwt zijn lange slurf met water in de schoorsteen.



6. En spuit het water in het gezicht van Hansje. „Brrr, help!” roept Hansje. Wat heeft Simmie een plezier. Net goed, denkt hij.



7. Hansje rent het huisje uit, want het water blijft maar in zijn gezicht lopen. „Ha, ha, we hebben ons huisje terug!” roept Rongrong.



8. En wat is het heerlijk om weer in je eigen huisje te liggen. „Welterusten, Simmie,” zegt Rongrong. „Welterusten, Rongrong,” zegt Simmie. Wat zullen Simmie en Rongrong volgende week weer beleven?

JOUW LIEVELINGSDIER

Op de boerderij wonen een hondje, een poesje en een eendje. Miesje de poes en Robbie de hond staan bij het vijvertje te kijken. Weet je waar ze naar kijken? Ze kijken welk eendje echt is, want een van de twee is een speelgoedeend. Weet jij welke? Maar dan horen ze ineens, kwek, kwek! En ja hoor, het rechte eendje is echt. Had jij dat al gezien?





OOM STUNTEL

ALS KANGEROE



1. Oom Stuntel en zijn neefje Heintje kijken naar de televisie. Het is een programma over dieren. Maar als oom Stuntel een kangoeroe ziet, krijgt hij een goed plannetje.



2. „Als ik die kangoeroe zo zie springen, weet ik meteen wat wij kunnen gaan doen,” zegt hij lachend tegen Heintje. „Echt waar?” vraagt Heintje lachend. Hij kent die plannetjes van zijn oom wel.



3. Zie je wat oom Stuntel aan het doen is? Hij haalt de oude bank uit de schuur en de veren trekt hij eruit. „Dit is precies wat ik nodig heb,” zegt hij. Hij neemt de veren mee naar de tuin.



4. „Wat bent u van plan te gaan doen met die grote veren?” vraagt Heintje. „Dat zul je wel zien. Wacht maar eens even af,” zegt die malle oom. Hij bindt de veren onder zijn schoenen vast. Nu snapt Heintje er helemaal niets meer van en Flap ook niet. Want zo iets raars hebben ze nog nooit gezien.



5. „Daar gaan we dan!” roept oom Stuntel lachend. Vrolijk springt hij op de veren weg. „Goed hè?” vraagt hij aan Heintje die verbaasd staat te kijken. „Ja, maar ik vind het wel griezelig, hoor!” zegt Heintje. „Wel nee, Hein. Het is helemaal niet griezelig! Zie je dat ik net zo goed spring als een kangoeroe?”



6. Maar oom Stuntel heeft het nog niet gezegd of daar beginnen de moeilijkheden al! „Help mij toch Hein, want ik kan niet meer stoppen!” roept oom Stuntel angstig. Zie je waar oom Stuntel naar toe wijpt? Naar het hek! „Ik kan u niet helpen, oom. Want u springt te hoog!” roept Heintje. Zie je die malle oom?



7. En dan... WOEPSSS! Oom Stuntel springt zo over het hek en komt in een wagen vol lammetjes terecht! Wat kijken de lammetjes verbaasd, als er ineens zo'n rare meneer bij hen komt zitten! Heintje moet er om lachen. „Zo zie je,” zegt Heintje tegen Flap. „Als je opschept, loopt het altijd verkeerd af!”



8. „Oeff!” zucht oom Stuntel als hij tussen de lammetjes terecht komt. Maar als oom Stuntel er zit, vindt hij het niet erg meer, want de lammetjes zijn zacht. Heintje heeft vlug een fiets gehaald, want hij wil niets missen. Hij blijft keurig achter oom Stuntel aan rijden. Zie je Flap er ook achteraan rennen?



9. Als de wagen stopt, stapt oom Stuntel snel uit en loopt hij vlug achter Heintje aan. „Je kunt volgens mij toch beter een lammetje zijn dan een kangoeroe,” zegt hij. „Ja, dat denk ik ook,” zegt Heintje lachend. „Want die kunnen tenminste niet zo hoog springen!” Daar wil oom Stuntel liever niet meer naar luisteren!

DE BOLLEBAASJES ZIJN WEER BEZIG!

Je ziet zeker al wat de Bollebaasjes aan het doen zijn! Ja, ze gaan varen, maar eerst moet het schip natuurlijk in het water liggen. Iedereen helpt mee. Oma moet een fles tegen het schip stukslaan, want dat hoort zo als een schip het water in gaat. Maar ze snapt het niet en ze wil het zelf opdrinken. Zie je de andere Bolle-

baasjes, ze helpen allemaal. Iedereen zit in een klein roeibootje en allemaal trekken ze aan het schip. Zelfs de piloot hoog in de lucht in zijn vliegtuig helpt mee. Zie je het Bollebaasje, dat vast de ramen op het schip aan het lappen is? Verder moet je zelf nog maar eens heel erg goed naar de plaat kijken!





Robbie wil naar zijn bot en Miesje naar de vis



1. Deze vogels heten arenden. Een van deze vier is een beetje anders. Weet jij welke?



2. Ga met je vinger langs het lijntje en kijk welke weg Robbie moet nemen om bij zijn bot te komen en Miesje bij de vis.



3. Kun je de tekeningen van de drie kannen afmaken, zodat ze er net zo uit zien als de eerste? Daarna mag je ze kleuren.

En nu maar fijn tekenen en kleuren!

E F G H



1. Als je de puntjes met elkaar verbindt, krijg je de letters F en H. Daarna mag je ze kleuren, maar wel zoals de bovenste.



2. Deze mooie Chinese lamp mag je kleuren. Wel binnen de lijntjes blijven, hoor!

Ik word Sjors-abonnee.

Naam: _____

Adres: _____

Prov.: _____

Plaats: _____

Geb. jaar.: _____ Handtekening vader of moeder: _____

Bon invullen, uitknippen en in open envelop opsturen
naar Sjors, antwoordnummer 7059, Amsterdam
Geen postzegel.

Als je deze bon al kunt lezen, is Sjors een geweldig blad voor jou!

Sjors, elke week vol leuke, grappige en
spannende strips. Met vaak een
grote uithaler, een Sjors-sjo-plaat of een
ander heel plezierig extraatje.
Sjors, elke week weer opnieuw een
kleurig feest.

Abonneeprijs 60 cent per week of f 7.80 per kwartaal (13 nrs.)



Flipje, het kleine vosje

Héél, héél ver in het bos woont de familie vos. Ze wonen in een heel mooi hol. Zoals je weet, maken vossen hun eigen hol. In het hol wonen papa en mama vos met hun vier kindertjes. Het kleinste vosje heet Flipje. Flipje denkt dat hij alles weet. „Jullie weten dat wij altijd zelf ons hol maken, en daarom zijn we zo knap,” zegt mama vos op een dag tegen haar kindertjes. Flipje is het daar niet mee eens. „We kunnen toch ook in het hol van een ander gaan wonen,” zegt hij. Flipje is niet alleen eigenwijs, hij is ook nog heel erg lui. „Nee,” zegt mama, „dat kan niet, want die holletjes zijn veel te klein. Die andere dieren zijn niet zo groot als wij.” Maar Flipje is natuurlijk weer eigenwijs; hij weet het weer beter. Daar ziet hij twee konijntjes spelen. „Ik pas vast wel in hun holletje,” zegt hij tegen zichzelf. Tja, Flipje is natuurlijk wel klein, maar konijntjes zijn nog kleiner dan hij. Als de konijntjes even niet kijken, gaat hij gauw hun holletje in. Maar tjeempie! Flipje zit klem! Er zitten nog twee konijntjes in het holletje en als die Flipje zien zitten, roepen ze: „Ga weg, dit is ons holletje, je hebt hier niets te maken!” De konijntjes proberen Flipje weg te duwen, maar dat gaat natuurlijk niet!



„Het kan niet, want ik zit vast!” roept Flipje angstig. Maar dan horen ze ineens: „Duwen jullie maar tegen zijn hoofd, dan trekken wij wel aan zijn staart!” De konijntjes duwen en duwen, en weet je wie er aan zijn staart trekt? Dat doen twee eekhoorntjes, want die hoorden Flipje zo hard roepen! En eindelijk, ja hoor! PLOFFF! Daar ligt Flipje in het zand. „Ha, ha, je bent helemaal vies geworden, je moet voortaan in je eigen hol blijven, want



Wij zijn veel te groot voor zo'n konijnenholletje. Ik zal voortaan niet meer zo lui zijn. En ik zal er zelf een maken.” „Ik ben blij dat je het gezien hebt, en dat je nu niet meer zo eigenwijs bent,” zegt mama vos lachend. „Maar je moet voortaan wel goed luisteren naar wat ik zeg,” zegt mama nog. „Ja, dat beloof ik,” zegt Flipje zachtjes. En hij is nooit, nooit meer eigenwijs geweest!

dit is alleen voor konijntjes en daar ben jij veel te groot voor!”

Vlug loopt Flipje weg en hij schaamt zich toch ook wel een beetje. Als hij bij mama vos aankomt, zegt hij: „U hebt toch gelijk, mama.

* * *





GA JIE MIEE NAAR



1. Zoals je weet, zijn Pukkie en Wanda met Hakim naar het verloren eiland gegaan om wol te halen voor het vliegende tapijt van Hakim, want daar is een gat in gekomen. Nu moeten ze de wol hebben van de schapen van het Verloren Eiland om het tapijt van Hakim te kunnen maken.

2. Na een hele lange reis komen ze bij het eiland aan. „Kijk,” roept Wanda. „We zijn goed, want daar staan de schapen!” „Ja, ik zie het!” roept Pukkie. „Alles komt weer goed hoor, Hakim,” zegt Pukkie. Hakim is helemaal stil geworden, als hij de schapen ziet staan. „Kom, we gaan naar beneden,” zegt Wanda.



3. „Goedemiddag,” zegt Wanda tegen mevrouw schaap. „Zouden wij misschien een beetje van uw wol kunnen krijgen?” „Nee, dat kan niet, want het wordt gauw winter en als we dan geen wol hebben, krijgen we het koud!” Wat kijkt Wanda verbaasd, want dat had ze helemaal niet verwacht.



4. Pukkie en Hakim kijken sip. „Dan zijn we helemaal voor niets hierheen gegaan,” zegt Pukkie. „Tja, maar de laatste keer dat we hier kwamen, was het zomer en daarom kregen we toen wel wol,” zegt Wanda. „Wat moeten we nu doen?” vraagt Pukkie. „Tja, dat weet ik ook niet,” zegt Wanda. Opeens zegt een lammetje:

SPROOKJESLAND?



5. „Ik kan jullie ook geen wol geven, maar ik weet wat. Jullie moeten het eiland rondlopen en in alle bomen, bosjes en struiken kijken,” zegt hij. Wat zijn Pukkie en Wanda en Hakim blij, dat ze nu toch nog iets kunnen doen. „Laten we hopen dat we iets vinden,” zegt Pukkie. Maar het lammetje was nog niet uitgepraat. Hij zegt:



6. „Want weten jullie, als jullie rond het eiland gaan lopen, vinden jullie misschien wat wol. Wij verliezen zomers erg veel wol en dat kan daar best liggen.” Meteen gaan Pukkie, Wanda en Hakim zoeken. Even later hebben ze genoeg wol om het tapijt van Hakim te maken. Hakim is blij. „Nu kan ik weer vliegen!” roept hij.



7. Als ze weer in Sprookjesland zijn, gaat Wanda meteen zitten en begint het tapijt van Hakim te maken. „Wat ben jij toch ontzettend knap, Wanda,” zegt Hakim lachend. „Dat zou ik niet kunnen.” „Nee,” zegt Wanda lachend. „Dat is ook meer iets voor meisjes.” „Wij kunnen nu eenmaal beter voetballen!” lacht Pukkie.



8. Terwijl ze aan het praten zijn, werkt Wanda door en een uur later is het tapijt klaar. Hakim zegt Wanda en Pukkie gedag. „Nu moet ik vlug weer naar mijn vader toe,” zegt hij. Even later zit hij al op zijn tapijt, hoog in de lucht. „Dààg,” roept hij. „Dag, Hakim,” roepen Pukkie en Wanda. „Kom maar gauw weer eens langs!”

en Midden-Nederland: Pampuslaan 104, Weesp (N.H.); telefoon 02940-13.656. Voor Noord- en Oost-Nederland: De Zuid Maten 3a, Beilen (Dr.); telefoon 05930-3141. Voor Zuid-Nederland: Ladonkseweg 15, Bostel (N.Br.); telefoon 04116-3960. **Adreswijzigingen** Drie weken tevoren opgeven aan Afdeling Postabonnementen (zie Inlichtingen) of aan de bladenman/wederverkoper. **Advertenties** Admedia N.V., postbus 7902, Amsterdam; telefoon 020-44.37.44. **Verdeler voor België** N.V. Tijdschriften Uitgevers Maatschappij, van Schoonbekestraat 34-38, 2000 Antwerpen; telefoon 03-38.23.80; postrekening nr. 83.405. Prijs per nummer 8 F. Verkrijgbaar bij de verkopers en in boek- en dagbladhandel. **Agency for Canada** Dutch Magazine and Book Import Cy., Whitby. © World copyright Oberon bv., Haarlem, Holland. Artwork by Eurostudio, Milan.



Jimmy de cowboy



1. Zie je Jimmy en zijn hond Snuffel? Maar zie je ook het vogeltje Pietje? Die is altijd bij Jimmy in de buurt. Vandaag is Jimmy appels aan het plukken. De appels die rijp zijn, plukt hij en legt ze in de bak. Zie je hoe handig hij dat doet?



2. De appels moeten naar de stad gebracht worden, want daar worden ze verkocht. Jimmy haalt zijn paard Appel en spant hem voor de bak met appels. Je weet toch dat Appel dol op appels is, hè? Hou jij ook zoveel van appels?



3. Daarom heet Appel, het paard, ook Appel omdat hij er zo dol op is! Jimmy gaat zitten en hij neemt de teugels in zijn handen. Hij roept: „Vooruit, Appel, lopen!” Maar Appel loopt niet, hij kijkt naar de bak, waar een heleboel appels liggen.



4. „Ik kan nu eenmaal niet weglopen van appels,” zucht Appel. Jimmy heeft een plannetje bedacht. Hij maakt Appel weer los. „Wat ga je nu toch allemaal doen?” vraagt Appel. „Wacht maar af,” zegt Jimmy. „Dat is nog een verrassing!”



5. Jimmy zet Appel zo neer dat hij achter de bak aan loopt en steeds naar de appels kan kijken. Meteen als Appel er staat en de appels ziet, begint hij te lopen. Jimmy gaat vlug op zijn rug zitten. Daar gaan ze dan. Pietje gaat ook mee.

6. Als ze in de stad zijn, verkoopt Jimmy niet al zijn appels. Hij bewaart er één voor Appel, omdat hij zo hard gelopen heeft, één voor Snuffel en één voor zichzelf. Weet je voor wie hij er ook nog een bewaart? Goed zo, voor het vogeltje Pietje!